



Besök Släktforskdagarna i Malmö den 24-25 augusti

Gratis introduktion för nya medlemmar på sidan 3

DISkutabelt

medlemsblad för Föreningen för
Datorhjälp i släktforskningen, region
syd. DIS Syd.
Utgivningsbevis 21725

Upplaga

2 700 ex, 4 ggr/år

Ansvarig utgivare

Viveca Kristiansen

Redaktör

Mats J Larsson, mats@dis-syd.se

Tryck

Mixi Print AB, Olofström

DIS Syd

Porfyrvägen 20, 22478 Lund
Org.nr 846005-7527

Facebook: [https://www.facebook.com/](https://www.facebook.com/ForeningenDISSyd/)

ForeningenDISSyd/

Hemsida: www.dis-syd.se

E-post: info@dis-syd.se

Årsavgift

Helbetalande 70 kr

Familjemedlemskap 35 kr

Medlemsskap i DIS centralt fordras.

Helbetalande 190 kr

Familjemedlemskap 95 kr

Adressändring

Anmäls alltid av medlemmar via:

<http://www.dis.se/sjalvservice> - medlemmar.

Annon priser

Helsida 2 000 kr

Halvsida 1 000 kr

Kvartsida 800 kr

Åttondelsida 400 kr

Innehåll i DISkutabelt

- 3 Ordförandens spalt, Gratis introduktion till DIS och Disgen
- 4 Redaktörens spalt, nästa nummer och bilder i detta
- 5 The Swedish Lion, en ny AI-modell för texttolkning av Torgny Larsson
- 6 DIS Syds årsmöte 2024 referat av Mats J Larsson
- 8 Nya i styrelsen
- 9 Funktioner i Disgens Personöversikt av Torgny Larsson
- 10 DISkutabelt som pdf?
- 11 Han dagtingade aldrig med sin uppfattning av Lars Warlin
- 13 Kallinge Museum av Bo Lundgren, Upptäck Disbyt
- 14 Ystadbygden Släkt- & Bygdeforskarförening presenteras
- 15 Hembygdsföreningen Herrestad-Ljunits presenterar sig
- 16 Annons Skånes Släktforskarförenings föredrag hösten 2024, Annons DIS och regionföreningars digitala föredrag hösten 2024, Saxade tips & notiser
- 17 Annons Släktforskarlagarna i Malmö
- 18 DIS Syds program hösten 2024
- 19 Höstprogrammet fortsätter, annons Hallands släktforskare
- 20 DIS Syds styrelse, faddrar och övriga funktionärer

Välkommen till DIS Syd

Vi gör din släktforskning enklare

Vi erbjuder våra medlemmar i
Skåne, Blekinge och södra Halland:

- Hjälp och stöd med att använda datorn i släktforskning från vår supportorganisation (faddrar)
- Kurser, träffar och workshops i Disgen, Disbyt, Dispos och Kartor på flera orter i DIS Syd och digitalt
- Intressanta föredrag och trevliga släktforskar kontakter
- DISkutabelt är föreningens medlemsblad som innehåller erfarenheter, tips och föreningsnytt och kommer ut fyra gånger om året, två nummer som tryckt tidning och två i digital form
- DIS Syd skickar regelbundet ett nyhetsbrev om aktuella frågor, kommande träffar och utbildningar.

När du blivit medlem i föreningen DIS så bjuds du på första årets medlemskap i DIS Syd. Vi hoppas att du ska fortsätta vara medlem hos oss.

Allt detta får du som medlem i vår förening. Det kostar 70 kr per år, 35 kr för familjemedlemmar och förutsätter att du även är medlem i riksföreningen DIS.

Glad midsommar!

När du öppnar denna tidning är det midsommar och förhoppnings lika varmt och fint väder som vi har haft i maj månad.

Aktiviteten med stort A för oss släktforskare är Släktforskardagarna. I år äger de rum i Malmö den 24–25 augusti. Det är inte varje år det är i vårt område, senast var det i Halmstad 2017 och dessförinnan i Malmö 2008. Läs mer på sidan 17.

Boka lördagen den 26 oktober klockan 13.00 för DIS Syds höstmöte på Medborgarhuset i Eslöv. Mer information kommer i nästa nummer av **DISkutabelt**, men reservera dagen redan nu.

Vill du veta mer om funktionerna i Disgen och tips hur du använder programmet? Då kan du delta i någon

av DIS Syds träffar och utbildningar i höst, se i vårt program på sidorna 18 och 19, på vår hemsida eller i kommande nyhetsbrev. Vill du ha stöd och hjälp för att uppgradera Disgen kontakta någon av våra faddrar, de hjälper dig gärna. Kontaktuppgifter finns på sista sidan i denna tidning och på vår hemsida.

Ett av min och min mans sommarnöjen är ta utflykter med cabben i närområdet. Nu i helgen gick turen till Söderslätt. Även om vi bor på Söderslätt räcker det oftast att köra någon mil på slingriga grusvägar kantade av pilevallar och blommande rapsfält för att må bra i flera dagar. Det är underbart att under bar himmel insupa alla dofter från både blommor och andra *dyra* aromer.

Det var redan under andra halvan av 1300-talet som drottning Margareta befälade bönderna att plantera pil- och äppleträd. I mitten av 1500-talet stadgade den danska lagen att varje bonde årligen skulle plantera tio pilar. På 1600-talet utfärdade kung



Christian IV stränga order att lagen skulle efterföljas för att förhindra jord- och sandflykt. De många krigen i Skåne hade gått hårt åt skogsbeståndet och landskapet lämnades öppet. Carl von Linné talade också för nyttan med pilevallar, och under sin skånska resa noterade han att många byar hade lytt Christian IV:s råd.

Pilarna måste hamlas vart tredje år, vilket innebär att träden kapas på höjden så att rikligt grenverk skapas. Detta skapar en *stubbapil*, med ett karaktäristiskt utseende där stammen är kort och tjock, kvistar och grenar däremot tunna.

Med önskan om en fortsatt trevlig sommar, med eller utan den *dyra* doften!

Viveca Kristiansen

eder ordförande



Pilevall vid Norra Åby på Söderslätt

Gratis introduktion i DIS och Disgen

Är du ny medlem i DIS Syd eller vill fräscha upp dina kunskaper? Då erbjuder vi gratis en introduktion om hur du kommer igång, registrerar släktingar och bygger ett släkträd i Disgen. Hur du använder orter, källor och gör utskrifter. Hur du använder Disbyt för att söka andra som forskar på samma släkter som du. Och hur du använder våra kartor i Disgen samt appen Släkten.

Vi visar också vilken hjälp du kan få av information på våra hemsidor, hur du hittar i Disgens Handledning, att du får gratis hjälp av våra faddrar, månatlig information om vad som händer i föreningen samt våra kanaler på Sociala medier.

Kontakta då någon av oss, t.ex. en fadder på sista sidan, så organiserar vi det.

Välkommen!

Redaktörens spalt

Sommaren är redan här, med värme och solsken! Det känns nästan som när jag och min familj bodde i Sundsvall för ett kvartsekel sedan. Där hann man oftast inte notera vårens ankomst innan sommaren kom stormande över Mellannorrland. Något liknande har inträffat i Malmö nu i maj. Men det är väl ingenting att klaga på!

I år har vi en härlig släktforskar-sommar framför oss. Vi i södra Sverige längtar redan till släktforskar-dagarna som arrangeras i Baltiska Hallen i Malmö helgen den 24 – 25 augusti och som vanligt föregås av Sveriges Släktforskarförbunds riksstämman, alltså fredagen den 23 augusti på samma ställe. Det blir härliga dagar! Passa på att besöka Malmö och släktforskar-dagarna – vi släktforskare egna julafton! Annons om evenemanget finns på sidan 17.

Er redaktör kommer att ha bråda tider då. Han kommer att vara reporter både för DISkulogen och DISkutabelt. Och han kommer som medlem i Malmö Släktforskar-förening, dagarnas arrangör, att hjälpa till i Släktforskarhjälpens vid entrén. Till yttermera visso kommer han på fredagen vara ombud för Lomma–Burlöv Släkt-folklivsforskare på Släktforskarförbundets stämman.

Ja, som ni ser är jag fortfarande redaktör för er tidskrift. Är ni hågade att efterträda mig eller känner någon som kan vara det, hör i så fall av er till föreningens ordförande Viveca

Kristiansen (kontaktuppgifter finns på sista sidan). Numera är jag dessutom också redaktör för Lomma – Burlöv Släkt- och folklivsforskarens tidning **AnSkriften** som ges ut två gånger om året. Årets nummer ges på försök enbart ut digitalt. Ja, som läsarna redan känner till, blev jag ju för länge sedan underkänd i kursen konsten att säga Nej?

Nu stundar härliga tider för mig och hustru Marianne. I fredags firade vi hennes brors 80-års dag på Skanörs Gästis med hans släktingar, vänner och tidigare kolleger. Kommande veckor far vi med tåg till Stockholm respektive Sundsvall för att fira två barnbarnsgossar Ludvig och Hugo som tar studenten. Vi längtar förstas efter att få gratulera dem, men också att få träffa våra barn och barnbarn. Och då ska förhoppningsvis allt vara klart för att ge ut båda tidningarna!

I detta nummer fortsätter vi med presentationer av Släktforskar- och Hembygdsföreningar i vårt område på sidorna 13-15. Vår numera ständige medarbetare Torgny Larsson har skrivit två artiklar, The Swedish Lion - en ny AI-modell för texttolkning och om Funktioner i Disgens Personöversikt (på sid. 5 respektive 9). Lars Warlin, som hade med artiklar i förra numret, återkommer med en berättelse om sin morfar på sidan 11. Själv medverkar jag med referat från DIS Syds årsmöte på sidan 6 och därefter presenterar styrelsens nya ledamöter sig.



Vårt höstprogram presenteras på sidorna 18-19 och vi har även med annonser för Skånes Släktforskarförbunds och DIS regionföreningarnas månadsföredrag under hösten 2024 (sidan 16).

Jag önskar alla läsare en trevlig sommar och hoppas att vi träffas på Släktforskar-dagarna i Malmö.

Mats J Larsson



Bidrag till DISkutabelt

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släktforskning med eller utan dator? Har du synpunkter på vår tidning eller vår förening. Vi tar gärna mot ditt bidrag i **DISkutabelt**. Kontakta i så fall vår redaktör Mats J Larsson på mats@dis-syd.se eller 070-372 75 01. Manusstopp för nästa nummer är den 16 september. Material kan skickas till redaktören. Författare får granska sin artikel före tryckning. Citat ur **DISkutabelt** får göras om källan anges. För återgivande av signerade artiklar samt illustrationer krävs tillstånd av författaren, illustratören eller fotografen



Sommarbilden av båtarna på första sidan har som vanligt tagits av Bo Lundgren, denna gång på den vackra Hanön. Viveca har bidragit med foton i sin spalt. Hans Bjernevik har plåtat redaktören. Bo Lundgren och redaktören fotograferade på årsmötet. I övrigt har de nya styrelseledamöterna och artikelförfattarna bidragit med illustrationer till sina artiklar.

The Swedish Lion I

Riksarkivet presenterar en ny AI-modell för texttolkning

[Transkribus](#)[ScanTent](#)[read&search](#)[About](#)[Resources](#)

...

[Sign in](#)[App](#)

The Swedish Lion I

Free Public AI Model for Handwritten Text Recognition with [Transkribus](#)

[Transkribus](#) > [Public Models](#) > [The Swedish Lion I](#)

[« Back to all public models](#)

Den 7 februari 2024 lanserade Riksarkivet en AI-modell som tolkar handskrivna texter på svenska från 1600-, 1700- och 1800-talen. Den översätter bokstavstroget från den gamla *tyska* handstilen som användes i våra arkivhandlingar fram till 1800-talets slut till moderna *latinska* bokstäver. Funktionen är nu tillgänglig, över Internet, för alla, och är lätt att testa och använda.

Riksarkivet

Den kallas *The Swedish Lion I* och har enligt Riksarkivets hemsida tränats med hjälp av data från texter som omfattar 3,3 miljoner textrader och totalt 15,6 miljoner ord.

AI-modellen är resultatet av ett samarbete mellan Riksarkiven i både Sverige och Finland, som arbetat tillsammans med Stockholms stadsarkiv, Jämtlands läns fornskriftsällskap, medborgarforskare och forskare från Stockholms och Uppsala universitet.

Nu blir det möjligt att maskintolka och tillgängliggöra digitaliserade arkiv, flera miljoner ovärderliga handskrivna dokument kan tolkas med modellen. Möjligheterna som detta framsteg ger oss kan inte överskattas, berättar Olof Karsvall, forskningsledare på Riksarkivet och en av skaparna av den nya AI-modellen.

The Swedish Lion I är en basmodell som lätt kan finjusteras för än mer exakta tolkningar av praktiskt taget alla arkiv och olika typer av handskrivna dokument.

Transkribus

Modellen finns tillgänglig via Transkribus som tillhandahålls av READ-COOP. Du når den nya AI-modellen på länken <https://readcoop.eu/model/the-swedish-lion-i/>.

READ-COOP är ett samarbete som omfattar mer än 100 olika europeiska aktörer inom handskriftstolkning. På samma plattform finns idag över 50 publika modeller för olika språk, varav åtta för svenska och flera för danska och norska. Du når dessa publika modeller via länken i nedre vänstra hörnet i bilden ovan.

Stort intresse

Det visar sig finnas ett stort intresse för maskinell texttolkning, då en presentation via Zoom för medlemmar i DIS Syd lockade över 90 åhörare. Vi testade ett antal olika texter från 1700- och 1800-talet, med hyfsade och användbara resultat. Man var överens om att detta kommer att utvecklas med tiden och bli praktiskt användbart. Då detta är en basmodell, så kanske vi i Skåne ska arbeta fram projekt som lär upp AI-modellen på utvalt arkivmaterial i Arkivet i Lund.

Du utgår från en digital text, antingen skannad, eller nedladdad från ArkivDigital eller Riksarkivet. Det underlättar om bildkvaliteten är så bra som möjligt, och det kan vara bra att ta mindre delar av texten åt gången. På webbsidan (länken ovan) antingen väljer man text-filen eller drar den dit. Filen laddas upp och Transkribus arbetar en stund och levererar den tolkade texten bredvid (se bilderna på nästa sida, överst finns original texten från AD och under står AI-tolkningen). Resultatet kan kopieras eller laddas ner som PDF eller i Wordformat.

Utveckling

Olof Karsvall och Riksarkivet lyfter fram avsikten att vidareutveckla modellen och att utöka samarbeten med fler institutioner, forskare och frivilliga, att skapa en större modell som täcker fler perioder och olika material och därigenom främja medborgarforskning. Man hoppas på att tillämpa modellen på flera stora samlingar för att möta förväntningarna på ökad tillgänglighet till arkiven. Vi släktforskare ställer oss då frågan hur vi kan hjälpa till att lära upp modellen och hur vi rapporterar feltolkningar.

Paleografi = vetenskapen om äldre skrift

I skrivkonstens vaggan nämns kilskrift och hieroglyfer, men även runor. Så småningom utvecklades olika bokstavsalfabet, t.ex. de grekiska, kyrilliska och latinska alfabetena. Utgående från det latinska alfabetet utvecklades olika grenar i Europa. Nygotisk kursiv



S: D. Enligt gårdags beslutet justerades föreskrefne
protocoll och upläpte
gode mannens bifogade skrifteliga utlåtanden, i
samtelige till för
rätningen hörande personers närvaro, undantagande
blott pehr
Svensson från Bokestad mölla, som anmält förfall att
denne
dag tillstades vara; härefter anmärktes till protocollet af
Mån
pehrsson att Sven Ericssons godeman Massa Larsson,
synbarligen visar partisk egennytta i sitt utlåtande, då
han
yttrar sig om flyttningen till vestra delen af ägorne, och

handskrift (tysk) blev den som från medeltiden och framåt blev förhärskande i Sverige. Den kallades tysk stil i Sverige och användes fram till slutet av 1800-talet. Den tryckta varianten kallas för Frakturstil.

Under 1800-talet konkurrerades den tyska handstilen så småningom ut av den enklare latinska stilen (som kom från Italien och England) som var lättare att skriva. Den latinska handstilen kom i samband med folkskolans införande 1842. Latinsk skrift användes även tidigare på enstaka ord inne i tysk skrift (låneord, egennamn och titlar).

När min generation gick i skolan på 1950- och 60-talen lärde vi oss att skriva lutande handstil i ett ämne som hette *Välskrivning*. Idag lär man sig inte det, och det mesta som skrivs idag sker digitalt, bokstav för bokstav, i datorer, surfplattor och telefoner. Som en hjälp har man automatiska rättstavningsprogram, som rättar skrivfel och ofta behöver man inte skriva hela ordet.

Torgny Larsson

DIS Syds årsmöte 2024

DIS Syd kunde även i år arrangera sitt årsmöte på traditionellt sätt. Under pandemi-åren tvingades föreningen hålla sina årsmöten digitalt. Sedan april 2020 har föreningen ersatt många av sina träffar med digitala möten. Vi har emellertid goda erfarenheter av att träffas digitalt vid våra styrelsemöten, utbildningar och andra träffar. Och det har vi fortsatt med, även om vi tycker det är mycket trevli-

gare att träffas på riktigt. I verksamhetsplanen för 2024 föreslår styrelsen att våra aktiviteter och träffar även framgent kommer att vara både fysiska och digitala.

Vårt årsmöte ägde rum i Lund lördagen den 6 april. Redan från klockan 10 kunde medlemmar som önskade mingla på Arkivcentrum Syd på Gastelyckan i Lund. Då gavs det rika möjligheter att träffa våra faddrar och Disbytombud, som var på plats,





eller besöka Skånes Släktforskarförbunds välförsedda bokbord för att komplettera den egna bokhyllan.

Klockan 11 kunde så föreningens ordförande Viveca Kristiansen hälsa

medlemmarna välkomna till Lund och årsmötet. Före årsmötet höll Göran Andersson ett intressant föredrag om sin fars forskning om framväxten av hamnen i Simrishamn. Göran själv är född och uppvuxen i Simrishamn. Han startade föredraget med Olaus Magnus som skrev om när sillen gick till redan 1555 och han berättade vidare om skutor, fiske, stormar, rederiepoken på 1800-talet och avslutade med att berätta om framväxten av stadens nya hamn och nedgången i fisket under 1900-talet.



Efter föredraget serverades lunch i matsalen på Arkiv Centrum Syd. Lunchen bestod av grillad kyckling och fransk potatissallad som mötesdeltagarna åt med god aptit. Därpå kunde ordförande Viveca öppna årsmötet med 37 deltagare. Staffan Knös, föreningens tidigare ordförande, valdes till mötesordförande med undertecknad som mötessekreterare och faddrarna Anders Larsson, Svedala och Sven Kylefors, Helsingborg som justerare och rösträknare. Därefter fastställdes den utsända dagordningen samt att årsmötet varit utlyst i behörig ordning.

Viveca redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2023 och kassören Nicklas Ljungström lämnade årets ekonomiska redovisning, som visade ett rörelseresultat på plus 26 050 kr. Revisionsberättelsen lästes upp av Viveca eftersom ingen av revisorerna fanns på plats. Revisorerna föreslog att styrelsen skulle ges ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning. Årsmötet beslöt på revisorernas förslag att fastställa den föreslagna resultat- och balansräkningen för 2023, beslöt att det gångna årets resultat skulle överföras i ny räkning samt beslöt därefter att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Viveca och Nicklas föredrog därpå styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2024. Av verksamhetsplanen framgick att föreningen planerar för både traditionella träffar och digitala aktiviteter under 2024. Släktforskning över Öresund återkommer hösten 2024 och kommer då att arrangeras i Danmark. Under året planeras att genomföra utbildning för föreningens funktionä-

rer. Årsmötet lade budgeten och verksamhetsplanen för 2024 med godkännande till handlingarna. Därpå bestämde årsmötet på styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift i DIS Syd för 2025, alltså 70 kr för helbetalande och 35 kr för familjemedlem. Vidare beslutades att reseersättning skulle utgå, som tidigare, enligt statliga normer.

Viveca Kristiansen, Skivarp, valdes om som föreningens ordförande intill nästa årsmöte. Som styrelseledamöter på två år omvaldes Magnus Hellblom och Lars Åke Sellberg, båda Lund och Nicklas Ljungström, Glemmingebro samt nyvaldes på två år Kenneth Drougge, Skillinge. Efter Ewa Runesdotter, Kristianstad och Robert Wahlgren, Malmö, som båda valt att lämna styrelsen i förtid, fyllnadsvälades till styrelsen på ett år Michael Schlegel, Malmö och Björn Sanderberg, Trelleborg. Ingrid Christensson, Trenså och Anders Lindberg, Lund har ett år kvar i styrelsen. (De nya styrelseledamöterna presenteras på sidan 8).

Som revisorer omvaldes Tommy Göransson, Skurup och Bengt Johansson, Östra Ljungby och som revisors-suppleant omvaldes Marie Karlström Sibbhult. Årsmötet valde därpå om valberedningen, Magnus Hellblom (sammankallande) och Anders Lindberg, båda från Lund samt Ingrid Christensson Trenså.

Mötesordförande Staffan gratulerade föreningens omvalda ordförande Viveca Kristiansen. Viveca tackade för förtroendet. Sedan avtackade hon styrelseledamöten Bo Lundgren, Nymölla, som avgick efter 20 år i styrelsen. Bo tackade och påpekade att han blir kvar i föreningen som fadder, utbildare och i redaktionsrådet. Viveca tackade därpå årsmötesdeltagarna och förklarade årsmötet avslutat.



Vid sitt konstituerande digitala sammanträde den 10 april utsåg DIS Syds styrelse Magnus Hellblom till föreningens vice ordförande (omval) och Nicklas Ljungström till kassör (omval). Till sekreterare utsågs Björn Sanderberg (nyval). Till utbildningsansvarig utsågs Anders Lindberg (omval) och som medlemsregisteransvarig utsågs Kenneth Drougge (nyval) medan Lars Åke Sellberg utsågs som Webbmaster (omval). Mats J Larsson fortsätter tills vidare som redaktör för **DISkutabelt**. Ingrid Christensson fortsätter som ansvarig för föreningens Facebook och Torgny Larsson fortsätter som ansvarig för föreningens Zoom-konto.

Vid styrelsemötet den 13 maj utsågs som DIS Syds ombud vid Sveriges släktforskarförbunds riksstämma i Malmö den 23 augusti 2024 Viveca Kristiansen, Björn Sanderberg och Nicklas Ljungström.

Mats J Larsson

Nya i styrelsen

Björn Sanderberg

Jag har ett genuint intresse för samhälle och historia och ser ett värde av att lära av historien för att förstå samtiden. Jag har sedan unga år intresserat mig för min släkt och i början på 2000-talet började jag på allvar söka mina rötter via besök på landsarkivet i Lund och via diverse digitala sidor och plattformar.



Lite kuriosita, apropå släktskap, så är min fru nästkusin med min kusin. Min kusin på fars sida (faster) är nästkusin med min fru på sin fars sida (kusin med min frus far).

Jag har skrivit två släktberättelser. En om släkten Sanderberg och en om mina svärföräldrars släkt.

Jag blev medlem i DIS i samband med att jag släktforskade om släkten Sanderberg på Arkivcentrum Syd 2014 där jag träffade Anders Lindberg, som hjälpte mig med att tyda texter i en gammal husförhörslängd.

Jag är utbildad förvaltningssektion och i huvudsak varit verksam inom offentlig förvaltning. Numera arbetar jag som ansvarig för Seniorbolagets verksamhet i Skåne samtidigt som jag deltar i samhällsdebatten om behovet av samhällsinnovationer. Jag har erfarenhet av styrelsearbete både i aktiebolag, samfällighetsförening och kanotklubb.

Michael Schlegel

Michael Schlegel heter jag, en återvändande DIS-medlem efter några års avbrott.

Mitt intresse för släktforskning började vid slutet av 1990-talet. Startskottet var några Excel-filer jag kom över som listade boende i Örebro och Fellingsbro. Jag hade hört att min och min hustrus familj hade anor i båda dess områden. Så naturligtvis började jag söka på våra efternamn i dessa filer. Totalt handlade det om ca 13 000 poster och jag hittade flera som rörde mina anor respektive min hustrus.

Excel i all ära, men det måste finnas något program för släktforskning, tänkte jag. I en datortidning hittade jag en artikel om släktforskning och dessutom satt en CD-ROM med en gratisversion av Legacy släktforskningsprogram fasttejp på omslaget. Från den här stunden ändrades mina sovvanor. Sena kvällar och tidiga morgnar blev det gott om och så har det varit sedan dess. Dock har familj, resor, jobb, utlandsboende och andra händelser gjort att jag lagt



forskningen på hyllan under några år. Nu har jag dock hittat hyllan igen och tillbringar numera tid som blir över att städa upp i oredan. Den oreda jag skapat genom att, från början, spara gedcom-filer för att sedan importera till andra verktyg och då upptäcka att all information inte kommit med i importen.

Jag börjar närma mig pensionen nu och då hoppas jag kunna fortsätta lite mer strukturerat att bekräfta och återskapa källhänvisningarna på ett sätt som går att använda oavsett vilket program som används i min forskning. Naturligtvis hittas ju alltid mer information ju mer jag letar.

Men vilken resa släktforskning är – personliga öden och äventyr, gårdar, orter och mycket mer – en riktig buffé av information, skrönor och inspiration. Något jag varmt rekommenderar den intresserade att ge sig in på.

Kenneth Drougge

Jag heter Kenneth Drougge, 68 år, bor i Skillinge på Österlen. Jag är uppvuxen i Bjärnum i Göinge men bördig från Råneå socken i Norrbotten. Hängiven släktforskare, främst på min och hustruns släkter som är vallonättlingar, Drougge respektive Bonnevier.

Jag har min yrkesbakgrund som musiklärare, lärare och rektor på folkhögskolor under 30 års tid, samt som chef och rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten under 16 år. Vi har bott med familjen i stockholmstrakten i sammanlagt 25 år, men är återigen skåningar sedan några år. Vi har fem barn och lika många barnbarn, alla utspridda över landet och utomlands. När tillfälle ges försöker jag även underhålla mina musikaliska färdigheter som trumpetare och orkesterledare.

Jag har använt Disgen i över 20 år och tycker det är ett utomordentligt släktforskningsprogram som kan användas flexibelt. Som släktforskare är man självklart historiskt intresserad. Jag försöker sätta in tidigare generationers levnadsvillkor i ett historiskt sammanhang och skriver gärna berättelser för att ge liv åt dem. Annars är det lätt att släktforskningen endast blir torr kartläggning med namn, platser och årtal. Den senaste tiden har jag fördjupat och sökt mig vidare till förgreningar av släkten i Skåne och Blekinge. Det har varit fascinerande att undersöka förhållandena för båtsmän i Blekinge, torpare och bönder i östra Skåne eller hantverkare i Malmö. När möjlighet ges försöker jag särskilt lyfta fram kvinnornas situation, umbäranden och levnadsvillkor i mina berättelser. *Så länge vi minns dom så finns dom*, som en klok person sa.



Björns, Michaels och Björns kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Funktioner i Disgens Personöversikt

[1] Personöversikt Ola Larsson 1856-1935

Namn

Förnamn: Ola
Efternamn: Larsson
Kön: Man
Personidentitet: 3970
Skapad: 2016-07-14
Ändrad: 2024-04-10 13:09:39

Levnadsbeskrivning för Ola Larsson 1856-1935

- Född 1856-04-18 i Brännarebygden, Jämshög (K) (Jämshög CI:7 (födda 1849-1867) sid 212 nr 48).
- (Special) Köpebrev 1878-08-09 i Tulseboda 1:14, Kyrkhult (K) (Listers häradsrätt CIV:3 (lagfarter 1873-1947) sid 198 rum 2)
- (Special) Säljer 1923-03-23 i Tulseboda 1:14, Kyrkhult (K) (Listers häradsrätt CIV:6 (lagfarter 1873-1947) sid 155 rum 97)
- Bild: Tulseboda_gård_A_1894_8cm_300.jpg
- Bild: Ola_Larsson_18560418_B_Familj_1933_8cm_300.jpg
- Död 1935-04-12 i Tulseboda, Kyrkhult (K) (Kyrkhult FI:3 (döda 1916-1935) 1935 nr 2).
- (Special) Bouppteckning 1935-06-28 i Tulseboda, Kyrkhult (K) (Listers häradsrätt FI:59 (bou 1934-1936) HT 1935 nr 97)
- Bild: Tulseboda_Gruppfoto_A_1937_10cm_300.jpg
- (Yrke) Bonde i Tulseboda och Kyrkovård
- Porträtt: Ola_Larsson_18560418_A_10cm_300.jpg
- (Extra text) AID: v96312a.b6110.s606 (Tulseboda, Kyrkhult, 1878-1885) 13/48 Bonde

Faddrar Fadder till

Botil Håkansdotter 1826-1904
Kommentar: bar barnet
Åke Carlsson 1823-1908

Föräldrar
[8] Lars Carlsson 1815-1894
[8] Hanna Håkansdotter 1823-1912

Partner
Bengta Bengtsdotter 1860-1940
Gift 1878-11-01

Barn
[8] Karolina Larsson 1879-1959
[8] Olof Larsson 1881-1961
[8] Bernt Larsson 1884-1922
[8] Hilda Björnsson 1886-1970
[8] Sven Larsson 1888-1976
[8] Elsa Larsson 1890-1978
[8] Ida Larsson 1892-1983

Arbetsmaterial

Ola Larsson - Boende - Noteringar
Ola Larsson - Familje - Noteringar
Ola Larsson - Gårdar - Noteringar

[1] FÖ Ola Larsson 1856-1935 [1] PÖ Ola Larsson 1856-1935 [1] Söklista

Personöversiktens syfte

Personöversikten (PÖ) är en av Disgens olika fönster. Bygga ditt släkträd gör du i Familjeöversikten (FÖ), men det är här i PÖ du ser uppgifterna du registrerat för en person. Du kan ändra uppgifterna här eller lägga till nya uppgifter om personen, allt efter som din forskning framskrider. Uppgifter om en persons relationer, t.ex. gift, skild, sambo eller utom äktenskapet, hanterar du i ett annat av Disgens fönster, kallat Relationsöversikt (RÖ).

PÖ består av 9 paneler för olika uppgifter om personen. Det finns funktioner i dessa paneler, dels knappar, dels snabbmenyer via högerklick. Utöver det finns det separata funktionerna i vänstra menyens ikoner. Du ändrar en uppgift, t.ex. förnamn eller en notis, genom att markera uppgiften (t.ex. med musen) och trycka på mellanslagstangenten.

Panelerna i PÖ

Du kan själv välja vilka paneler som visas och var de skall vara placerade i fönstret. Programmet har fyra

färdiga layouter att välja mellan 1) *Standard*, som visar Namn, Flaggor, Levnadsbeskrivning, Föräldrar, Partner och Barn, 2) *Visa alla*, som också har med panelerna Faddrar och Fadder till samt Arbetsmaterialpanelen, 3) *Visa personuppgiftspaneler*, som visar Namn, Flaggor, Levnadsbeskrivning och Arbetsmaterial samt 4) *Visa familjeuppgiftspaneler*, som visar Föräldrar, Partner, Barn, Faddrar och Fadder till.

Dessa uppsättningar kallas för panellayouter, och i exemplet ovan visar valet *Visa alla*. Du gör valet i vänstra menyens ikon *Hantera panellayouter*. Det är också där du kan spara ett eget val och utseende av panelerna – med eget namn, som då läggs till i listan där, och som du sen kan välja senare. Observera att inga uppgifter försvinner från ditt släkträd, det är bara olika delar som visas i PÖ.

Funktioner i panelerna

Namn: Här kan du ange alla för- och efternamn som personen har haft under sin levnad, och även markera

ett eller flera tilltalsnamn (även efternamn). Via knappen *Utökad* kan du registrera kompletterande uppgifter om namnen, samt ange vilka som skall visas i Disgens olika fönster eller inte. Alla namn du anger är dock sökbara via Den detaljerade sökningen. I snabbmenyn (högerklick) är det även möjligt lägga till separat anteckning eller fotnot avseende personens namn.

Flaggor: Här visas de flaggor som är satta för personen. Med knappen *Hantera flaggor* lägger du till eller tar bort flaggor för personen.

Levnadsbeskrivning: Med notiser här beskriver du personens levnadshistoria. Det finns olika händelse-, text- och medianotiser. Du lägger till en ny notis med knappen *Lägg till Notis*, där du väljer notistyp, t.ex. Levde, Inflyttad, Text, Bild eller Special. Om du före detta markerat en befintlig notis (t.ex. med musen) så hamnar den nya notisen efter denna. I notisen kan du ändra notisens normala namn, t.ex. Special, till ett eget notisnamn, t.ex. Bouppteckning.

Vid utskrift (och andra presentationer) kommer notiser i den ordning de ligger här, och därför finns det funktioner för att flytta om bland notiserna. I snabbmenyn (högerklick) finns ett antal olika möjligheter att hantera notiserna.

Faddrar: Du kan lägga till faddrarna vid personens dop via knappen *Lägg till ny fadder*, då du kan välja en person du redan har i ditt släkträd eller registrera en ny person. Var noggrann då så att du inte registrerar en dubblett. I snabbmeny (högerklick) finns en mängd möjligheter.

Arbetsmaterial: Via knappen *Lägg till*, kan du länka digitalt material till personen. Det kan vara t.ex. dokument, pdf-filer eller webb-länkar. Övriga funktioner finns i snabbmenyn.

Föräldrar: Här visar personens olika föräldrarelationer, som kan vara biologisk (B), adoptivföräldrar (A) eller olika fosterföräldrar (F). I snabbmenyn finns funktioner t.ex. för att ändra föräldratyp eller för att byta föräldrarnas position (höger-vänster) i Familjeöversikten. Om personen har flera föräldrarelationer så är det normalt den som står överst som först visas i Familjeöversikten

eller skrivs ut. Därför finns funktion för att flytta om föräldraparen.

Partner och Barn: Här visas personens olika relationer respektive personens alla barn. För barnen visas föräldratypen (B, A eller F). Snabbmenyerna innehåller flera funktioner.

Fadder till: Här visas vilka personer (fadderbarn) som personen varit fadder till. Snabbmenyn innehåller flera funktioner.

Funktioner i vänstermenyn

I Personöversiktens vänstra kant finns en lodrät menyrad. Denna innehåller en del standardfunktioner för (uppifrån) utskrifter, öppna fönstret Välj Person, öppna fönstret Detaljerad sökning, sökning i Disbyt, sökning i Dispos samt öppna andra Disgen-fönster, t.ex. Kartan eller Släktöversikten. Därutöver ett antal funktioner speciella för Personöversikten (se nedan).

Mer-meny: Här finns några funktioner samlade, t.ex. kan du välja vilka paneler du vill se. Här hittat du också funktionerna *Lista N-männingar* och *Byråådan*. Den senare visar bilder och mediafiler du använder för personen.

Hantering panellayout: Här väljer du en av fyra standardlayouter för panelerna eller en egen skapad layout.

Specialfunktioner: 1) Du kan välja att bara första raden i notiserna visas eller hela notistexten. 2) Dölja eller visa källan i notiserna, 3) Bläddra framåt eller bakåt i en befintlig söklista och 4) Bläddra till föregående eller nästkommande person (som du tidigare visat).

Fylligare beskrivning och exempel hittar du i Handledningen för Disgen 2023: <https://handledning-disgen2023.dis.se/personoversikt>

Torgny Larsson



DISkutabelt som pdf ?

Vill du få alla nummer av **DISkutabelt** som pdf, erbjuder vi den möjligheten. Samtidigt som tidningen ges ut får du en e-post som innehåller pdf-filen. Det ger både en minskad belastning på miljön och en besparing för föreningen.

Om du vill få tidningen som pdf? Skicka namn och medlemsnummer till pdftidning@dis-syd.se. Tänk på att pdf-filen skickas till den e-postadress du har i DIS medlemsregister. Hur du ändrar uppgifter i medlemsregistret kan du se under Adressändring i redaktionsrutan på sidan 2.

Han dagtingade aldrig med sin uppfattning

Min morfar Ingvar Jönsson föddes 1886 i Tosterup utanför Ystad och han dog i hjärtinfarkt 1963 i Svedala strax innan jag fyllde 5 år. Då jag växte upp i Köping i Västmanland blev det endast några korta veckor på somrarna som jag fick träffa honom, vilket förklarar varför jag inte har så många minnen av honom. För mig var han en gammal man som pratade konstigt och som jag fick 2-kronor eller 5-kronor av när vi sågs en gång per år på somrarna.

I samband med att vi städade ur ett källarförråd efter min moster, upptäckte vi precis när vi var klara och allt var borta, en liten grå plåtlåda längst in mot väggen. Den var nästan osynlig i den dåliga belysningen. Givetvis hoppades vi på att den skulle innehålla en skatt och på sätt och vis gjorde den faktiskt det. Lådans innehåll gav upphov till ett antal frågor om min morfar. Vem var han och hur var han som person?

Ingvar växte upp i en stor lantbrukarfamilj med fjorton barn varav tio överlevde till vuxen ålder. Han var nummer elva i ordningen. Hans äldste bror Ola var 20 år äldre än Ingvar och hade redan flyttat hemifrån när Ingvar föddes. Ola och ytterligare en bror Per kom sedan att emigrera till Boston på 1890-talet och Ingvar träffade dem aldrig igen.

I en tidningsartikel från firandet av Ingvars 70-årsdag står det: *Ingvar Jönsson är en person, som aldrig dagtingat med sin uppfattning utan vid alla tillfällen hävdad vad han ansett rätt och riktigt och därför också vunnit sympati och aktning för sina strävanden.*

19 år gammal mönstrade Ingvar och fick inskrivningsnummer 172 4/1905 i i Tomelilla rullföringsområde. Enligt hans inskrivningsbok gick han rekrytskolan vid Kungliga Wendes artilleri regemente och tillhörde fjärde batteriet, där han sedermera blev batterichef.

Samma år anslöt han sig till grovarbetaravdelningen i Köpingebro och fick sedan anställning som järnvägsarbetare 1908 efter militärtjänstgöringen. 1912 fick han fast anställning som stationskarl vid Malmö västra station med en årslön på 1 200 kronor och samtidigt flyttade han till Slottsgatan 26 i Malmö.

En liten udda sak är att han kallade sig för Ivar och på hans anställningskontrakt från 1912 står det Ivar. Ingvar gick med i järnvägsmannaförbundets avdelning 87 i Malmö och där var han även styrelsemedlem i många år.

Ingvar träffade Götilda Persson ifrån Mölle när de båda bodde på Långgårdsgatan 4 och de gifte sig hastigt 1914 när Götilda var höggravid med deras första barn. De får därefter ytterligare sex barn.



Ingvar Jönsson med hustru och barn 1950

Familjen flyttade till Svedala 1923 där Ingvar blev befördrad till Stationsförman 1925 med en årslön på 2 385 kronor. Morfar sa att *statens kaka var liten, men säker* och det var nog därför flera av hans syskon hade anställning på SJ. Åtminstone var det fyra syskon som jobbade vid järnvägen.

Han fortsatte att engagera sig både fackligt och politiskt. Han sågs som en pionjär inom arbetarrörelsen och kommunalförvaltningen i Svedala arbetarkommun. Ingvar var mångårig styrelseledamot i Svedala Handel & Bageri (Konsum) liksom ledamot av Svedala köpings kommunalnämnd och fullmäktige samt ledamot av pastoratskyrkorådet i Svedala.

Enligt min mor var det ofta så, att efter att man hade haft möte i kommunalfullmäktige eller kommunalnämnden eller någon annan styrelse, gick några medlemmar från de olika partierna hem till Ingvar för att dricka grogg och för att fortsätta diskutera.



Ingvar Jönsson dog 76 år gammal i hjärtinfarkt den 11 januari 1963. Ovan ses Ingvar på sin 70-års dag.

Nu till fyndet med den gråa plåtlådan i min mosters för-
råd. Här följer ett litet axplock av innehållet som också
kan ses på bilderna:

- Ingvar Jönssons inskrivningsbok till militären 1905
- Anställningsbevis som stationskarl vid Malmö-Ystad järnväg 1912
- Medlemskort i Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti samt partibok
- Medlemskort i Svenska freds & skiljedomsförening

- Lånehandling om 40 kronor
- Kronodebetsedel om 43 kronor och 22 öre för 1934
- Debetsedel å kommunalutskylder uttaxering 54 kronor för 1934
- Ett amerikabrev till hustrun Götilda från 1925.



- Medlemskort i Sveriges Motboksinnnehavares Riksorganisation
- Årsprenumeration på Arbetet å 4 kronor och 50 öre
- Diverse kvitton bl.a. ett kvitto på 2 kronor och 75 öre för boken *Den kapitalistiska civilisations förfall* av Sidney och Beatrice Webb
- Kvitton för läkarbesök och ett par byxor å 14 kronor
- Kvitto på 1 premieobligation
- Fribiljetter till järnvägen
- Allmänna självdeklarationer för ett antal år
- Tobaksransoneringskort
- Hyreskontrakt på 48 kronor per månad för 2 rum och kök på Långgårdsgatan 4 i Malmö 1923
- Hyreskontrakt på 40 kronor per månad för 2 rum och kök på Bankgatan 8 nedre botten i Svedala 1925
- Utmätningsskvitto om 11 konor och 56 öre
- Postförskotts försändelse om 15 kronor
- Debetsedel & Pensionsavgifter om 3 kronor

Bilden framträder av en strävsam, starkt engagerad och diskussionsglad person i allt som rör lokal politik, fackföreningsrörelse samt den lokala kyrkan och föreningslivet. Det verkar inte ha varit mycket tid över till fritid i övrigt. Med all sannolikhet sköttes hemmet av hans hustru Götilda.

Ingvar verkar ha haft en ständig strävan mot att förbättra samhället i en tid med stora förändringar. Han var en pionjär inom socialdemokratin, som aldrig dagtingade med sin uppfattning.

Frågor som uppstår är - varför sparade han på alla dessa saker? Vad betydde allt detta för honom på ålderns höst? För mig var det som att hitta en liten skatt och tanken svindlar lite när jag sitter och bläddrar i dessa fragment av min morfars liv och alla minnen, men vad gör jag med dem nu?

Lars Warlin

lars.warlin@gmail.com



Kallinge Museum

Kan en släktforskare ha nytta av ett arbetslivsmuseum? Svaret är självklart ja!

Jag besökte Kallinge Museum nyligen. Vilken guldgruva för oss släktforskare. Här kan man hitta det som gör din släktforskning levande. Släktforskning är ju inte bara att man vet när folk föds, döps, gifter sig, bor och till sist dör.

Museet började sin inriktning som ett gjuterihistoriskt industrimuseum med inriktning på Kockums Jernverk, som var den ledande industrin, till att bli hela ortens museum. Allt hänger ju ihop på ett eller annat sätt. Detta gör ju att ett besök här blir intressantare.

Släktforskning handlar ju om människor. Kan man få lite berättelser om dem och sätta in människorna i sitt sammanhang med samhällsutvecklingen så blir allt mycket intressantare.



Bildgruppens nestor Eric Olsson visar och förklarar

Vad kan då detta museum erbjuda. Man har ett bildarkiv på mellan tre och fyratusen bilder och jobbar hela tiden med att sätta text till bilderna och identifiera vilka som är med på bilderna. Här kanske du kan hitta din morfar eller farfar. Du kan kanske hitta bilder på var de bodde. Gruppen som jobbar med bildarkivet har en enorm kunskap om materialet och delar gärna med sig.

Det fanns ju fler företag än Kockums Jernverk i Kallinge, även om Kockums dominerade orten. Här fanns exempelvis Djupafors Pappersbruk, nerlagt så sent som 2014. Här fanns Kallingekök, Värmos, Tarketts produktion av heltäckningsmattor, Toni-Lee samt ett antal affärer som nu är historia.



Interiör från gjuteriet

I Kallinge har och är föreningslivet betydelsefullt för samhället. Allt från Flygklubben till idrottsföreningar, fackföreningar och blåsorkester. Ja, listan kan göras lång. Museets arbetsgrupper har jobbat mycket med idrottsföreningar och flygklubben de senaste åren. Här finns ett fantastiskt bildmaterial. Många av bilderna har också bildtexter. Eftersom man strävar att ha ett levande museum så tillkommer nya bilder och texter hela tiden och det gamla arkiveras.

Kallinge Museum har i dagsläget två grupper som sysslar med att bevara historien förutom Bildgruppen. Den ena sysslar med idrottsföreningarna och den andra med övrig utveckling. Enligt ordförande Nils Nilsson, som ses till höger, finns det plats för fler grupper. Man är bland annat intresserade av att få i gång en grupp med kvinnligt perspektiv. Det vore intressant att veta hur det



var att vara kvinna här på 1940- och 1950-talen. Vilka föreningar var de med i och hur fungerade samhället?

Nils säger; gå gärna in på hemsidan. Där finns alla kontaktuppgifter och vill du vara med i någon grupp så finns det möjlighet att delta både lokalt och på distans. Han säger också att det vore trevligt om ni kom på besök. Det är öppet alla lördagar 10-13, utom vid storhelger. Det går också bra att kontakta föreningen. Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan <https://www.kallingemuseum.se/>. Adressen till Kallinge Museum är Flisevägen 5 i Kallinge.

Det finns också en nygjord film av Mats Harrysson om Kallinge Museum på Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=5J3syUGplN8&t=181s>.

Föreningen är medlem i Arbetsam som är en samarbetsorganisation för arbetslivsmuseer. Arbetsam ger ut en guide över de olika museerna som är anslutna och den rekommenderas. Där kan du hitta många intressanta utflyktsmål som också kan vara relevanta för din släktforskning.

Bo Lundgren

Upptäck Disbyt



Alla medlemmar kan bidra till Disbyt – och alla andra kan söka i databasen. Om du är medlem och skickar in ett utdrag till Disbyt så får du se fler uppgifter. Genom Disbyt kan du också få möjlighet att knyta kontakter och byta

uppgifter med andra släktforskare.

På Föreningen DIS hemsida kan du läsa om hur du gör ett Disbytutdrag. Utdraget skickar du sedan med e-post till vårt Disbytombud Kent Hektor. Kents adress finns på sista sidan.

Ystadbygden

Släkt- & Bygdeforskarförening

Ystadbygden Släkt- och Bygdeforskarförening startades efter att Skånes Genealogiska Förbund (Nu Skånes Släktforskarförbund) arrangerat en anbyttardag i Sjöbo. Förbundet tog initiativ till att bilda en släktforskarförening vid ett interims möte den 5 juni 1991 på Sjöbo Gästgivargård. Man bestämde då att verksamhetsområdet skulle vara Färs, Ljunits och Herrestads häraders samt sydöstra delen av Torna Härad. Vid senaste årsmötet beslöt vi lägga till de församlingar i Vemmenhög härad som ingår i Skurups kommun. Vi har sedan länge bedrivit verksamhet i Skurup, så det var naturligt att vi gjorde så.

Några personerna som var med och startade föreningen är fortfarande medlemmar i föreningen. Vi har också haft några riktiga eldsjälar under åren. Då tänker jag främst på vår första ordförande Gertrud Andersson, vilket hon var i 19 år samt Ronny Sjöstedt vår sekreterare och allt i allo under 20 år, som vid senaste årsmötet avgick från sitt uppdrag. Clary Kronkvist har också under lång tid, över 20 år, varit med i styrelsen samt under många år lett många studiecirkel i släktforskning.

Föreningen har mycket på sin agenda, under våren har vi hållit två nybörjarcirkel i Sjöbo och en i Ystad vilket gett många nya medlemmar. Vi har också haft DNA caféer i Ystad och Sjöbo, där vi försöker hjälpa alla de som vi sålt DNA-kit till med att tolka deras träffar och ge tips och råd om hur man går vidare. Vi har redan nu intresserade personer av att eventuellt gå någon nybörjarkurs eller fortsättningskurs, så vi hoppas att det till hösten kanske kan bli både och.



Vi har tradition långt tid tillbaka att hålla 25 å 30 släktforskarjourer under året på biblioteken i Ystad, Skurup och Sjöbo. Det är medlemmar som hjälper andra medlemmar som kört fast och nya intresserade att komma i gång med sin släktforskning.

Vi ger också ut vår medlemstidning *Fyledalen* två gånger om året samt skickar ett antal nyhetsbrev till våra medlemmar som finns i hela landet samt i bl.a. Danmark, Finland och USA.

Släktforskningens dag i januari brukar vi alltid vara med på med ett varierat program. Vi ställer även upp på föreningsdagar som kommunerna anordnar för att visa upp vår verksamhet. Vi försöker att både vår och höst ha någon intressant föreläsning för våra medlemmar. Nu i september 2024 blir det ett föredrag om *Gammalsvenskby i Ukraina*, Åke Uthas, ättling till svenskbyborna i Ukraina, berättar.

Sen starten har vi varit med på *Släktforskarvecka Skåne*. Vi har då försökt ordna programmet tillsammans med någon lokal samarbetspartner, ofta med Svenska kyrkan, Sjöbo församling 2019 och Blentarps församling (Sövde) 2022. Andra partners har varit Ljunits och Herrestads hembygdsförening 2021 och Ystads Militärhistoriska Museum 2023. Årets Släktforskarvecka Skåne blir inte som vanligt då mycket kraft läggs på Släktforskarveckorna i Malmö den 24–25 aug.

Men vi kommer traditionellt att ordna vår dag onsdagen den 3 juli. I år har vi förlagt dagen till *Studiefrämjandets lokal Lilla Västergatan 30 i Ystad*, som vi sedan länge har ett gott samarbete med. Under dagen kommer det att vara möjligt att få hjälp av erfarna släktforskare. Ystad – Sövestads församling ställer upp med guidad visning av *Mariakyrkan* som ligger ett stenkast bort.

Arne Axelsson

Ordförande

Ystadbygden Släkt- & Bygdeforskarförening

- Antal medlemmar: ca 200
- Ordförande: Arne Axelsson
- Medlemstidning: *Fyledalen* två nummer per år
- Hemsida: www.ystadbygden.se
- Facebook: <https://facebook.com/Ystadbygden/>
- E: post: info@ystadbygden.se
- Nyhetsbrev: Snabb information till medlemmar



Ljunits och Herrestads hembygdsförening



För lite mer än 90 år sedan bildades vår hembygdsförening som är gemensam för två av Skånes minsta häradar, Ljunits och Herrestad. Inför 50-årsjubileet skrev föreningens dåvarande ordförande, prosten H.A. Isberg, följande i sin beskrivning kring bildandet:

14 augusti 1932. Det var då det hände. En storartad fest gick av stapeln på Lyckås. Gustaf Piper på Högesta hade ställt den öppna platsen nere i Hästhagen till förfogande. Annonser och affischer hade gjort sitt och folk strömmade till. Kyrkoherde Aug. Ahlner, St. Herrestad, svarade för hembygdsföredraget. Här och då bildades definitivt hembygdsföreningen och konstituerades med Johan Lachman, Charlottenlund, som ordförande. På grund av "vistelse å annan ort" avböjde G.A. Hagemann, Bergsjöhalm att åta sig detta uppdrag. En styrelse på 30 personer från de olika socknarna utsågs.

Hembygdsmuseet i St. Herrestad

När föreningen hade bildats påbörjades ganska omgående insamlandet av intressanta föremål med anknytning till de båda häraderna i trakterna kring Ystad. Efter att ha haft en rad olika tillfälliga lösningar på var allt skulle förvaras kunde man 1943 förvärva det gamla vackra tingshuset i St. Herrestad och iordningställa detta för ändamålet. Betydelsen av, och stoltheten över, att ha ett eget hus där samlingarna kunde visas upp var naturligtvis mycket stor. I samband med 50-årsjubileet gav H.A. Isberg även en bild av invigningen av museet:

Det var nu söndagen den 22 juni. Året var 1947. Folk strömmade till St. Herrestad från alla håll. Glatt och färgrikt. Häradernas högtidsdag! Allmogedräkternas röda skjortlar, vita eller blå överliv, band i skiftande färger vittnade om hemorten. Silvermaljor och ellakors. Mannarna i bästa gåbortkostymen. Och barn förstås...



Hembygdsmuseet idag

Det gamla tingshuset i St. Herrestad fungerar alltjämt som föreningens museum. Att kliva in där känns verkligen som att resa bakåt i tiden. Här finns allt mellan himmel och jord. Nämnas bör till exempel den fina textil- och dräktsamlingen samt det för forskare så intressanta biblioteket där man i pärmar kan se vad det omfattande fotoarkivet har att erbjuda. Varje sommar håller man öppet med en utställning med ett särskilt tema, oftast med utgångspunkt från föremål ur de egna samlingarna. Hembygdsmuseet i St. Herrestad kan ses på bilden nedan till vänster. 90-årsjubileet firades den 14 augusti 2022.

Sommarutställningen 2024

Årets utställning har temat: *Fin inifrån och ut - för både vardag och fest.* Öppet: 29 juni - 11 augusti, lördagar och söndagar kl. 13-16. Fri entré.

Museet kan ta emot grupper med guidning. För mer information ring Lisbeth Klinga, tel. 070 629 96 53.

Medlemsskriften Våra Häradar

Sedan slutet av 1960-talet ger föreningen ut årshäftet *Våra Häradar*. Häftet ingår i medlemskapet. Innehållet är blandat och består av kortare- och längre artiklar med lokalhistorisk anknytning. I *Våra Häradar 2020* kunde man läsa den fantastiska berättelsen om när en av de försvunna stenarna ur Hunnestadmonumentet återfanns i samband med ett grävarbete.

Midsommarfesterna

Varje midsommardag arrangerar föreningen midsommarfest på ett av häradernas slott eller större gårdar. Detta är en mycket uppskattad tradition som brukar locka många deltagare. 2024 års midsommarfest hålls på Karlsfälts Gård den 22 juni kl. 13.

Jonas Larsson

Styrelseledamot och redaktör för *Våra Häradar*

Ljunits och Herrestads hembygdsförening

- Hemsida: www.ljunitsherrestad.se
- Epost: kontakt@ljunitsherrestad.se
- Ordförande: Nils Evert Erlandsson
- Medlemsavgift: 150 kr eller 200 kr för familj



Skånes Släktforskarförbund presenterar höstens program 2024:

Månadsföredrag och temadag

Intressanta föredrag med mycket fakta och spännande berättelser utlovas. De tre månadsföredragen körs i Zoom onsdagar kl 19–20. Temadagen hålls på ACS i Lund – föredragshållarna presenteras senare.



18 september

Olof Cronberg
Gamla tiders sjukdomar



16 oktober

Eva Johansson
Att skriva en släktbok



16 november

Temadag i Lund
Öäkta barn



11 december

Bo Lundqvist
Polisens Kalla fall

Anmälningsskema finns på förbundets hemsida c:a en månad i förväg, ett föredrag i taget www.skfs.se



Föreningen DIS med Regionföreningar

Digitala Föredrag

Nyttiga forskartips och spännande fakta utlovas. Alla föredragen hålls kl 19–20, plus frågestund. Föredragen körs i Zoom – alla DIS medlemmar är välkomna



25 september

Släktrim –
egenkontroll av släktdata

Jan Lilliesköld



23 oktober

Hantering av foton

Hans Bjernevik



21 november

Skapa en släktbok

Lennart Magnusson

Anmälning och mer information finns på Föreningen DIS och regionföreningarnas hemsidor.

www.dis.se

Saxade tips & notiser

Distansutbildning i Disgen 2023

För dig som inte kan komma till de olika träffar som DIS Syd arrangerar, erbjuder vi möjlighet till en lärarledd distansutbildning om grunderna i Disgen. Utbildningen är framtagen av DIS Filbyter. För medlemmar i DIS Syd kostar kurskompendiet 750 kr. Intresserad? Kontakta Anders Lindberg 070-839 79 08 anders.lindberg@dis-syd.se.

Sommarforskning i Skåne

På några orter i Skåne kommer lokala släktforskarföreningar att presentera sin verksamhet i juli. Det sker hos Kullabygden, Linnégatan 15 i Höganäs, den 5-6 juli kl. 10-15, Åsbo Släkt- och folklivsforskare på Ängel-

holmsvägen 3 i Örkeljunga den 13 juli kl 13-16, Ystad-bygden på Lilla Västergatan 30 i Ystad den 3 juli kl 10-16 samt Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening som finns på Glimmingehus den 9 juli kl. 10-18. Även Mellanskanes och Kävlinges Släktforskarföreningar planerar aktiviteter. Mer information på föreningarnas hemsidor.



DDSS har flyttat till Riksarkivet

I maj 2024 flyttades Demografisk Databas Södra Sverige till Riksarkivets söktjänst. Där finner ni numera DDSS födelse-, vigsel- och dödsregister samt även temasidorna om dödsorsaker och sjukdomsnamn.

VÄLKOMMEN TILL SLÄKTFORSKARDAGARNA 2024!

ÅRETS MOTTO

Med årets motto - **Det är vägen som är resans mål** - vi vill lyfta hur roligt det är med själva forskningen, hur mycket man lär sig under resans gång och hur mycket man kan upptäcka. Kanske är det rentav så, att forskningen är roligare än svaren.




Baltiska Hallen




I HJÄRTAT AV MALMÖ

Släktforskdagarna 2024 arrangeras 24-25 augusti, i Baltiska Hallen. Baltiska Hallen är belägen i det som kallas stadionområdet i hjärtat av Malmö, nära Pildammsparken, där Baltiska utställningen hölls 1914.

För mer information och köp av biljetter: besök vår hemsida www.sfd2024.se
- Du kan också följa oss på våra sociala medier -

 @slaktforskdagarna

 <https://www.facebook.com/slaktforskdagarna>

INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE DIS Syd

2024-10-26 Tid: 13.00 -16.00

Plats: Medborgarhuset i Eslöv

Föredragshållare: Inte bestämd ännu

DIGITALA TRÄFFAR

DIS Syd café digitala träffar

Sju caféer ordnas under hösten med hjälp av Zoom. Anmälan senast dagen innan träffen på www.dis-syd.se/.

Tid: 15.00 – 17.00 .

2024-09-02 Tema: Släktforskning digitala metoder.

2024-09-18 Tema: Grunderna i Disgen 2023.

2024-09-30 Tema: Notiser i Disgen 2023.

2024-10-16 Tema: Orter och källor i Disgen 2023.

2024-11-04 Tema: Flaggor, kontroller och sökningar i Disgen

2024-11-20 Tema: Hur man bevarar och presenterar sin forskning.

2024-12-02 Tema: Vad händer 2025?

Digitala Disgenträffar med Blekingegruppen

Under hösten 2024 fortsätter vi med våra digitala Disgenträffar via Skype var sjätte vecka. Där har du möjlighet att ställa frågor och få hjälp med dem. Sedan behandlar vi något avsnitt i Disgen. Varje träff är max två timmar. Är du intresserad att delta? Hör av dig till Staffan Knös, staffan@dis-syd.se, 070-595 13 38.

HALMSTAD

Disgen 2023 Workshop

Två torsdagar 10 oktober och 21 november

Tema: Disgen 2023 Workshop, funktioner och frågor.

Gert Edbertsson finns på plats.

Tid: 18.00 – 20.00

Plats: Hallands släktforskarförening, Rytta vägen 4, Halmstad.

Anmälan: info@hallandsslaktforskare.se eller tel. 035-12 82 72 senast tisdagen innan.

Kostnad: 50 inkl. fika med fralla.

HELSINGBORG

Plats: Forskarsalen på Stadsarkivet.

Jourhavande släktforskare - Disgenhjälp

Har du problem med Disgen? Vill du ha hjälp med att installera, kontrollera databasen, säkerhetskopiera eller annan handledning? Ta med egen dator eller säkerhetskopiera av databasen. Gratis.

Anmälan: till sven@dis-syd.se el. 0703-29 73 45

Två tisdagar den 8 och 15 oktober Tid: 9.30 – 12.00

Gör din släktforskning enklare - starta med Disgen

Du får hjälp att komma igång med släktforskarprogrammet Disgen direkt i din egen forskning. Första träffen får du information och hjälp så du kan starta grundläggande funktioner. Andra träffen följer vi upp hur det går och fyller på med kompletterande information. Du har tillgång till handledningar från DIS och utbildare.

Två onsdagar den 2 oktober och den 23 oktober i Föreningslokalen

Tid: 13.00 – 15.30

Utbildare: Sven Kylefors, Disgenfadder

Pris: 200 kr för båda dagarna

Anmälan: information och föransökan sven@dis-syd.se el. 0703-29 73 45.

KLIPPAN

Plats: Åsbo Släkt- och Folklivsforskarens släktforskarjour i deras lokal på Sågen, Ängelholmsgatan 7.

Hjälp med Disgen

Tisdagar jämna veckor 3/9 t.o.m den 10/12 kl. 17.30 – 21.00.

Söndagar den 15/9, 13/10 och 10/11 kl. 9.00 – 12.00

Vi hjälper dig med dina frågor om Disgen, Disbyt, kartor och bilder i Disgen m.m.

Frågor: Lena Ringbrant Ekelund lena@dis-syd.se.

LUND

Plats: Arkivcentrum Syd, lokal Fascikeln, Porfyrvägen 20, Lund. Workshop med Torgny Larsson, Magnus Hellblom, Lars Åke Sellberg och Anders Lindberg som finns på plats nedanstående torsdagar 14.00 – 17.00.

Anmälan: senast dagen innan träffen på vår hemsida www.dis-syd.se/. Kostnad: 50 kr inkl. kaffe och kakor.

2024-09-05 Tema: Släktforskning - digitala metoder.

2024-10-03 Tema: Personlevnadshistoria, hur registrera i Disgen.

2024-11-07 Tema: Ortsträd och källträd.

2024-12-05 Tema: Bevara din Släkthistoria.

RONNEBY

Disgenträffar

Plats: ABF:s lokaler på Kungsgatan 2, Ronneby.

Lördagarna: 21/9, 5/10, 16/11 och 7/12

Tid: 10.00 – 13.30

Tema: Nyheter och funktioner i Disgen.

Kontakt: Har du inte deltagit tidigare kontakta Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 0735-28 88 25.

Ingen anmälan.

Fika: självkostnadspris.

Samarrangemang med ABF.

Grunderna i Disgen

Vi planerar för en studiecirkel under hösten 2024 om grunderna i Disgen tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Ronneby. Vi hjälper dig med att ladda ner Disgen 2023 och vid behov konvertera från Disgen 8 vid första träffen. Det blir 4 – 5 träffar och du använder egen dator.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Västra Torggatan 7. Ronneby.

Pris: Gratis för medlemmar.

Kontaktperson; Staffan Knös; staffan@dis-syd.se, 070-595 13 38.

SÖLVESBORG

Disgenträffar

Plats: ABF Blekinge, Nakterhuset, Blancks väg 6 Sölvesborg.

Söndagarna: 15/9, 13/10, 17/11 och 8/12

Tid: 16.00 – 19.00

Tema: Nyheter och funktioner i Disgen.

Kontakt: Har du inte deltagit tidigare kontakta Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 0735-28 88 25.

Ingen anmälan.

Fika: självkostnadspris.

Samarrangemang med ABF.

YSTAD

Disgenträffar

När: Andra måndagen i månaden 19.00 – 21.00.

Plats: Studieförbundets lokal, Lilla Västergatan 30.

Anmälan: senast dagen före träffen via formulär på vår hemsida www.dis-syd.se/.

Handledare: Anders Larsson och Viveca Kristiansen.

Frågor: viveca@dis-syd.se eller 073-833 24 64.

Pris: fika till självkostnadspris.

2024-09-09

Tema: Grunderna i Disgen 2023.

2024-10-14

Tema: Disbyt och Disbyt Match (workshop).

2024-11-11

Tema: Problemlösning och texttolkning.

2024-12-09

Tema: Följ en soldat på Google Earth och i militära arkiv.



ÄNGELHOLM

Plats: Föreningslokalen Åsbog 25 A, Ängelholm, ingång på gaveln. Hiss finns.

Grundkurs i Disgen

Arrangeras av Ängelholms släktforskarförening och pågår under åtta veckor med start måndagen den 21 oktober. Datorvana och egen laptop krävs.

Tid: 14.00 – 16.30

Pris: 400 kr

Anmälan: senast 27/9 engelholm.genealogi@gmail.com.

Kontaktperson: Gunnar Öhrn 076-32 00 332.

Fortsättningskurs i Disgen

Arrangeras av Ängelholms släktforskarförening och pågår under åtta veckor med start måndagen den 21 oktober och slutar den 9 december. Datorvana och egen laptop krävs.

Tid: 11.00 – 13.30

Pris: 400 kr

Anmälan: senast 27/9 engelholm.genealogi@gmail.com.

Kontaktperson: Gunnar Öhrn 076-32 00 332.



Visste du att ...

... i vår Medlemsportal finns en församlingssida för varje socken med ALLT en halländsk släktforskarer behöver

Hallands Släktforskarförening
Föreningen med den unika Medlemsportalen som ingår i medlemsavgiften
www.hallandsslaktforskare.se

Begränsad eftersändning

Vid definitiv eftersändning retur
med den nya adressen till:

DIS Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

B **PP** Sverige, Port Payé

Styrelse

Ordförande

Viveca Kristiansen
Sjövägen 3
274 54 Skivarp
0738-33 24 64
viveca@dis-syd.se

Vice ordförande

Magnus Hellblom
Soldat Bohms gata 13
226 51 Lund
0733-36 01 02
magnus@dis-syd.se

Kassör

Nicklas Ljungström
Plogvägen 6 B
271 74 Glemingebro
070-650 20 01
nicklas@dis-syd.se

Sekreterare

Björn Sanderberg
Trelleborg
073-433 40 26
bjorn@dis-syd.se

Utbildningsansvarig

Anders Lindberg
Luzernvägen 1 D
227 38 Lund
0708-39 79 08
anders.lindberg@dis-syd.se

Webbmaster

Lars Åke Sellberg
Lund
070-587 39 68
larsake@dis-syd.se

Ledamot

Ingrid Christensson
Trensum
073-386 78 11
ingrid@dis-syd.se

Ledamot

Kenneth Drougge
Skillinge
kenneth@dis-syd.se

Ledamot

Michael Schlegel
Malmö
michael@dis-syd.se

Faddrar

Disgen

Anders Larsson
Svedala
anders@dis-syd.se

Disgen

Arne Sörlöv
Tving
0721-50 53 33
arne.s@dis-syd.se

Disgen

Bengt Johansson
264 71 Östra Ljungby
070-648 07 11
bengt.johansson@dis-syd.se

Disgen

Bengt Kjällerström
Lund
070-270 39 44
bengt@dis-syd.se

Disgen

Bo Lundgren
Nymölla
0735-28 88 25
bo@dis-syd.se

Disgen

Magnus Hellblom
Lund
0733-36 01 02
magnus@dis-syd.se

Disgen

Staffan Knös
Ronneby
070-595 13 38
staffan@dis-syd.se

Disgen

Sven Kylefors
Helsingborg
070-329 73 45
sven@dis-syd.se

Disgen

Torgny Larsson
Malmö
0707-41 40 18
torgny@dis-syd.se

Karthantering och Disgen

Lena Ringbrant Ekelund
Klippan
070-232 00 79
lena@dis-syd.se

Min Släkt

Lotta Sörensen
Sölvesborg
0760-14 12 62
lotta@dis-syd.se

Övriga funktionärer

Valberedning

sammankallande
Magnus Hellblom
magnus@dis-syd.se

Revisorer

Tommy Göransson
Skurup
tommy@dis-syd.se

Bengt Johansson

Östra Ljungby
bengt.johansson@dis-syd.se

Disbytombud

Kent Hektor
Ystad
0707-53 02 01
kent@dis-syd.se

Redaktör DISkutabelt

Mats J Larsson
Malmö
0703-72 75 01
mats@dis-syd.se

Hedersordförande

Jan Nilsson
Staffanstorps
0767-89 57 88